

Uthyrning av Partytält

Vem hade trott att det står på agendan för en HIV/AIDS självhjälpgrupp långt ut på landsbygden i Uganda? Inte jag i alla fall.

Vi åker tillsammans med RACOBAs "Treatment Helper" Edward (Wsamba) och "Field officer" Jackson till gruppens mötesplats. Varje fredag träffas de i det nybyggda huset som ligger nära den "röda" vägen.

RACOBAs (Rural Action Community Based Organisation) är organisationen som FuG samarbetat med under mer än 5 år i Uganda. Projektet har bl.a. inneburit utbildning till hälsopersonal och andra som kommer patienten nära om Antiretrovirala läkemedel



Edward berättar vilka hans uppgift har varit under projektets gång. Från början handlade det om att stödja människor som precis fått veta att de har en positiv HIV-diagnos, med allt vad det innebär socialt och hälsomässigt. De flesta människor vill inte gärna berätta för andra att de fått sjukdomen, ibland inte ens till sin partner. För kvinnor kan det ibland innebära att mannen lämnar dem. Det är i många fall ändå fler kvinnor än män som testar sig. När de accepterar att de har sjukdomen är det viktigt att så snart som möjligt komma igång med medicineringen och att den tas regelbundet enligt doseringsschemat.

Edward gör hembesök till enskilda individer för att säkerställa att de tar medicinerna och han kan ibland också hjälpt till att hämta läkemedlen.

De individer som bor i samma by har inviterats av RACOBABO att starta en självhjälpsgrupp. Där kan man tala om det som är svårt att tala med andra, ej drabbade, om.



Gruppen har utvecklats över tiden sedan starten och har också fått utbildning i sparande. Insättningar som varje individ gör skrivs in i kassaboken varje månad, det rör sig om minimum 2000 Ugandiska shilling (ca 8 SEK) till 10.000 shilling (ca 35 kronor). Dessa pengar använder gruppen till gemensamma inköp och investeringar. Idag kan också individer i kooperativet låna pengar från en gemensam fond till egna behov.

Den första investeringen som gjordes blev inköp av blåa plaststolar som de hyr ut till närbelägna byar när det är fest eller andra sammankomster. Nu funderar de på att utöka verksamheten och köpa in stora tält.

RACOBABO fortsätter att stödja dem att odla egna grönsaker i en köksträdgård och de har också funderingar på att börja med smågrisproduktion.



Vi säger Hejdå och önskar den framåtriktade och optimistiska gruppen lycka till!
Om jag någonsin kommer tillbaka till Uganda MÅSTE jag åka dit och se hur fortsättningen blivit!

/Eva Solly, som tillsammans med Maria Swartling besökte gruppen november 2015